



Het plezier van voorlezen en voorgelezen worden houdt niet op als je ouder wordt. Verhalen kunnen je verrassen, ontroeren, overweldigen, meeslepen, troosten, prikkelen ... een leven lang, tot bij het sterven. Binnenkort verschijnt een erg bijzondere en indringende verhalenbundel:

VERHALEN VOOR HET STERVEN GAAN SAMENSTELLING MARC COSYNS

We zijn als de dood voor de dood. We kunnen ons moeilijk verzoenen met het onvermijdelijke. *Verhalen voor het sterven gaan* bundelt 50 nieuwe, nooit eerder gepubliceerde verhalen aangaande onze eindigheid en hoe we omgaan met de dood, 50 variaties op een thema dat de mens niet loslaat, 50 verhalen die duidelijk maken dat over de dood kan en moet worden nagedacht en gesproken.

Samensteller **Marc Cosyns**, huisarts, docent, opiniemaker en bevoorrecht deskundige inzake stervensbegeleiding, bundelde authentieke verhalen van o.a. Nic Balthazar, Jean Paul Van Bendegem, Diane Broeckhoven, Herwig Deweerdt, Guido Lauwaert, Griet Op de Beeck, Manu Keirse, Ilah, Wim Opbrouck, Pascale Platel, Annelies Verbeke, Stijn Vrancken, Joke Van Leeuwen, Paul Verhaeghe... De bundel werd vormgegeven door **Jurgen Walschot**.

Over de aanpak en de betrachtingen van de samensteller praten

Diane Broeckhoven en **Marc Cosyns**.

Verschillende auteurs zullen hun bijdrage voorlezen op deze feestelijke avond. Muzikaal wordt de boekvoorstelling opgeluisterd door de groep **Djurdjevak** als 'muzikaal behang'

We hopen u te mogen verwelkomen
op **donderdag 6 februari 2014 om 20u** in de
MINARDSCHOUWBURG
Walpoortstraat 15, 9000 Gent

De toegang is gratis, maar we horen graag vooraf of u komt. Mail of bel naar Boekhandel Walry: paul.luyten@walry.be of 09 222 91 67.

Wie met de wagen komt parkeert best in Parking Zuid of Parking Kouterpoort.

Een organisatie met de steun van Stad Gent / Dienst Culturele Zaken

Een deel van de opbrengst en de royalty's van het boek gaan naar de vrijwilligerswerking van de netwerken Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw